

Αρχαιρεσίες της Πανηπειρωτικής

Την Κυριακή των Βαΐων 1-4-2007 στη μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτών έγινε η Γεν. Συνέλευση της κορυφαίας Οργάνωσης των απόδημων Ηπειρωτών ου Π.Σ.Ε και την επομένη αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Οι ψήφοι κατά συνδυασμό έχουν ως εξής:

1. “Δημοκρ. Ανεξάρτητη Κίν. Ηπειρωτών” (Δ.Α.Κ.Η.) - **Ι. Ζώης** 271, έδρες 11
2. “Πανηπ. Ανεξάρτητη Κίνηση” (Π.Ε.Α.Κ.) - **Κ. Αλεξίου** 236, έδρες 9
3. “Ηπειρωτική Συσπείρωση” - **Ιηπ. Κατσένης** 134, έδρες 5

Επειδή καμία από τις Παρατάξεις δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία ψήφων και εδρών, η Διοίκηση της ΠΣΕ συγκροτήθηκε διαπαραταξιακά με **Πρόεδρο** τον κ Κ. Αλεξίου, **Α' Αντιπρόεδρο** τον κ. Ι. Ζώη και **Γεν. Γραμματέα** τον Κ. Ιηπ. Κατσένη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Αλλωστε, αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ηπειρωτών είναι: Οι παραταξιακές σφραγίδες και τα παραταξιακά λάβαρα να μπουν, το ταχύτερο δυνατόν, “στο χρονοντούλαπο” της Ιστορίας της Πανηπειρωτικής και οι κομματικές παρατάξεις να ψάξουν να βρουν σε άλλους χώρους πρόσφορα αριθμητήρια για να ασκούνται στην καταμέτρηση των “κουκιών” τους.

Με αυτό το πνεύμα μίλησε στη Γεν. Συνέλευση ο Αντιπρόσωπος της Αδελφότητάς μας κ. **Χρήστος Αρ. Παπακίτσος** που, παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά τους επικεφαλής των Συνδυασμών, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Σήμερα είναι Πρωταπριλιά, αλλά και των Βαΐων. Συνεπώς ας μην πάρουμε στα σοβαρά ούτε το “ανάθεμα” ούτε τα “ωσαννά” που ακούστηκαν και θα ακουστούν εδώ μέσα. Ας είμαστε συγκρατημένοι γιατί αύριο, που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, αρχίζει η Εβδομάδα των Παθών με το Ευαγγέλιο της “Ξηρανθείσης Συκής”. Ας μην καταγραφεί η ημέρα και σαν αρχή ξήρανσης της Πανηπειρωτικής! Αυτά, σαν γενικές σημειολογικές παρατηρήσεις.

Και τώρα τηλεγραφικά στα **Πεπραγμένα**, αλλά και στα **άπρακτα** της Διοίκησης:

Η υπό τον κ. **Γιάννη Ζώη** απερχόμενη διοίκηση παίρνει **άρια** στις Δημόσιες Σχέσεις! Έβγαλε την Πανηπειρωτική στο προσκήνιο, στο ξάγναντο. Την έβγαλε και από την οικονομική μίζερια και τη νοικοκύρεψε. Σ' αυτά λέμε **Ναι**, λέμε **μπράβο!**

Υπάρχουν όμως και **αρνητικά**, που βαρύνουν όλες τις μέχρι τώρα Διοικήσεις: α) Καμία από τις Διοικήσεις των δέκα και πλέον τελευταίων ετών, δεν πήρε στα σοβαρά το αίτημα των καιρών για τροποποίηση του Καταστατικού και καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου. β) Οι στόχοι της Πανηπειρωτικής, αλλά και των Αδελφοτήτων, δεν αναπροσαρμόστηκαν. γ) Ο πολιτισμός της Ηπείρου, που δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις, δεν προβάλλεται επαρκώς εδώ και δεκαετίες. δ) Η Εφημερίδα μας δεν επανεκδόθηκε.

Και για να μη μου πείτε ότι επικρίνω, χωρίς να προτείνω, κάνω τις εξής **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**:

1. Να τροποποιηθεί το Καταστατικό και αφού ξεκαθαριστεί, αν είμαστε Συνομοσπονδία ή Ομοσπονδία (γιατί τώρα, απ' τον τρόπο συγκρότησης της Συνέλευσης, αυτό δεν είναι διακριτό), να προβλέπει: α) Αναλογικότερη εκπροσώπηση των Νομών της Ηπείρου στη Διοίκηση. β) **Ενιαίο** ψηφοδέλτιο με **άμεση** εκλογή του Προέδρου από τη Συνέλευση και **“μονοσταυρί-α”**, κατά Νομό, για τους Συμβούλους. γ) Δικαιότερη και ουσιαστικότερη αντιπροσώπευση των Αδελφοτήτων στο εκλεκτορικό Σώμα.

2. Να συγκροτηθούν επιτροπές από ειδικούς Ηπειρώτες επιστήμονες, για τη μελέτη προβλημάτων της Ηπείρου, ώστε να απαιτούμε θεμελιωμένα τη λύση τους.

3. Να ενθαρρυνθεί η έκδοση βιβλίων και η εκπόνηση μελετών επί θεμάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας κ.τ.λ. για να προβληθεί ο τοπικός μας πολιτισμός.

4. Να επανεκδοθεί η Εφημερίδα “Πανηπειρωτική” ή να εκδοθεί άλλο έντυπο από Ηπειρώτες εθελοντές δημοσιογράφους και δημοσιογραφούντες.

5. Η Συνομοσπονδία μας, αφού βάλει νέους στόχους και καλλιεργήσει καινούργιους οραματισμούς, να φροντίσει να τους μεταλαμπαδέσει και στις Αδελφότητες, αποσκοπώντας στη μέθεξη νέων Ηπειρωτών στα Ηπειρωτικά δράματα. Μόνο οι νέοι μπορούν να συλλάβουν τα μηνύματα των καιρών και να τα αποκωδικοποιήσουν προς όφελος της Ηπείρου. Εμείς οι παλιοί βαρύνουμε· δεν μπορούμε να πετάξουμε πολύ ψηλά.

Τα **Άγναντα** με την Αδελφότητα της Αθήνας, σε τέτοιες καλές προσπάθειες, θα είναι συμπαραστάτης και αρωγός της οποιας νέας Διοίκησης εκλεγεί”.

Η παρουσία της Αδελφότητάς μας στη Γεν. Συνέλευση της Πανηπειρωτικής ήταν ηχηρή και δυναμική. Συμμετείχαν ως εκλεκτορες ο Πρόεδρος κ. Χρ. Χριστοδούλου, η κα Ευαγγελία Κ. Καπέλη και οι κ. κ. Κώστας Αρ. Παπακίτσος, Ιωάν. Δ. Φίλος, Χρ. Αρ. Παπακίτσος, χωρίς κανείς τους να εμπλακεί σε παραταξιακές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις.

Η 30^η Επέτειος της Εφημερίδας μας

(**Συνέχεια από τη σελίδα 1**)

1977) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Στέφ. Μ. Φίλος, Αντιπρόεδρος Πανταζής Κ. Τούμπουρος, Γεν. Γραμματέας Χρ. Αρ. Παπακίτσος, Ταμίας Δημ. Γ. Σιαπάτης, Ειδ. Γραμματέας Χρ. Α. Τούμπουρος και μέλη Δημ. Ε. Λεμονιάς και Γ. Δ. Σκουληκαρίτης. Οι βασικοί του στόχοι ήταν: α) Η επαναδραστηριοποίηση της Αδελφότητας και β) Η έκδοση Εφημερίδας. Και τους δυο στόχους τους πέτυχε, μολονότι μετά το καλοκαίρι του 1976 είχε στερηθεί των υπηρεσιών του Προέδρου του, λόγω μετατάξεώς του στον κλάδο των Επιθεωρητών Δημ. Σχολείων, είχε μετατεθεί στην Κρήτη. Τόσο ο Αντιπρόεδρος που τον αναπλήρωνε, όσο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., με υπερπροσπάθεια κάλυψαν το, πράγματι, δυσαναπλήρωτο κενό που είχε αφήσει η μετάθεση του δραστήριου και οργανωτικού Προέδρου. Κατάφεραν, λίγο πριν λήξει η ετήσια θητεία τους, να εκδώσουν μηνιαία Εφημερίδα με τον τίτλο “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε με ημερομηνία 31-5-1977. Υπεύθυνος έκδοσης ορίστηκε ο κ. Χρ. Αρ. Τούμπουρος που, και ουσιαστικά προσόντα διέθετε και γεμάτος όρεξη ήταν και, ως ιδιώτης, δεν είχε τους υπηρεσιακούς περιορισμούς που είχαν όσα από τα μέλη του Δ.Σ. ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, υπό την ευρεία έννοια του όρου.

Η Εφημερίδα κυκλοφόρησε με τέσσερις σελίδες μικρού μεγέθους (25 x 35 εκ.) και έγινε ενθουσιωδώς δεκτή από τους όπου γης Αγναντίτες και από τους φίλους του χωριού μας. Στο κύριο άρθρο του πρώτου εκείνου φύλλου, υπό τον τίτλο “ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ”, έμπαιναν οι σκοποί και οριοθετούνταν τα πλαίσια της θεματογραφίας της Εφημερίδας. Στην απαρέγκλιτη τήρηση των πλαισίων εκείνων και κυρίως στην αποφυγή προσωπικών ή άλλων αντιπαραθέσεων οφείλεται η μακροήμερευση της Εφημερίδας. Το άρθρο εκείνο είχε συνταχθεί από τον Γεν. Γραμματέα της Αδελφότητας και είχε θεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. μπροστά στα Γραφεία της τότε Νομαρχίας Δυτ. Αττικής στο Αιγάλεω, κατά την εθιμοτυπική επίσκεψη που κάναμε ως Δ.Σ. στον χωριανό μας Νομάρχη κ. Θάνο Χαμπίπη, στα μέσα Μαΐου 1977. Στο πρώτο εκείνο φύλλο, ελλείπει ύλη, εκτός από το ως άνω κύριο άρθρο (αναδημοσιεύτηκε στο φύλλο Απριλίου-Ιουνίου 1997 στα εικοστά γενέθλια της Εφημερίδας), φιλοξενήθηκε ποιήμα-ύμνος για τα Άγναντα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αείμνηστου ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (θύμα τρομοκρατίας), και καταχωρίστηκαν ελάχιστες ειδήσεις και σχόλια αγναντίτικου ενδιαφέροντος, καθώς και τα πρώτα 21 από τα 36 άρθρα του Καταστατικού της Αδελφότητας. Είχε εκδοθεί βιαστικά για να θεθεί υπόψη της Γενικής Αρχαιρεσιακής Συνέλευσης της 19 Ιουνίου του 1977. Η Συνέλευση εκείνη, υπό την προεδρία του αείμνηστου Γεώρ. Ν. Στεργίου, στήριξε ομόφωνα την

έκδοση της Εφημερίδας. Είχε οριμώσει πλέον η ιδέα. Το Δ.Σ. της περιόδου εκείνης (Ιούνιος 1977-Μάιος 1978) είχε σαφή εντολή της Συνέλευσης να συνεχίσει την έκδοση της Εφημερίδας. Οι εκλεγέντες Χρ. Ε. Παπακίτσος (**Πρόεδρος**), Χρ. Αρ. Παπακίτσος (**Αντιπρόεδρος**), Χρ. Α. Τούμπουρος (**Γεν. Γραμματέας**), Κων/νος Χ. Νίκου (**Ειδ. Γραμματέας**), Βασίλ. Κ. Κωστάκης (**Ταμίας**) και **Μέλη** οι Γιώργος Β. Καπέλης και Γιώργος Δ. Σκουληκαρίτης, αναδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης των χωριανών τους-μελών της Συνέλευσης. Όλοι, ο καθένας στον τομέα του, εργάστηκαν σκληρά και συνεργάστηκαν αρμονικά για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αυξημένες υποχρεώσεις που επωμίστηκαν με την έκδοση της Εφημερίδας.

Το στοίχημα το κέρδισαν! Το δεύτερο φύλλο της Εφημερίδας κυκλοφόρησε στο τέλος του ίδιου μήνα (30-6-1977), δέκα μόλις ημέρες μετά την εκλογή των ανωτέρω στη νέα Διοίκηση της Αδελφότητας! Η Εφημερίδα μας ξεκινώντας μικρή και ισχνή ως μηνιαία, αύξησε τις διαστάσεις της ως διμηνιαία και έκτοτε, μεστομένη, δοκιμασμένη και κατασταλαγμένη σε μέγεθος, μορφή, περιοδικότητα και προσανατολισμό, κυκλοφορεί σήμερα ως τριμηνιαία, προβάλλοντας τοπικά, αλλά και γενικότερα προβλήματα και θέματα. Την ξεκίνησαν τρεις-τέσσερις αθεράπευτα ρομαντικοί Αγναντίτες και αφού ξεπέρασε αρκετές “παιδικές αρρώστιες” και δύσκολες καμπές, κατάφερε τελικά να κλέψει τις καρδιές αναγνωστών και συνεργατών. Όλα τα μετά το 1976 Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας έβαλαν το πετραδάκι τους και με τη βοήθεια και τη στήριξη των συνεχώς αυξανόμενων συνεργατών και συνδρομητών της, καθιερώθηκε πλέον ως μία από τις καλύτερες, μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες Εφημερίδες του είδους της. Το μαρτυρούν οι συνεχώς αυξανόμενοι συνδρομητές της, που ήδη ξεπερνούν τους 2.000. Το μαρτυρεί το πλήθος και η ποιότητα των συνεργασιών. Οι δέκα και δώδεκα σελίδες της, συνήθως, δεν αρκούν, να φιλοξενήσουν τις συνεργασίες των συ-

ματριωτών και φίλων μας που, μέσα από τα κείμενά τους, αποκαλύπτουν τα πλούσια και ποικίλα κρυφά ταλέντα τους. Ιδιαίτερος αποδοτικός είναι η προσφορά τους στην Ιστορία, τη Λαογραφία, τη Λογοτεχνία και στον εν γένει πνευματικό Πολιτισμό του τόπου μας. Εξίσου μεγάλη είναι η συμβολή της Εφημερίδας και στην προώθηση και επίλυση γενικότερων αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων του χωριού μας, του Δήμου μας και της περιοχής των Τζουμέρκων γενικότερα.

Ας μου επιτραπεί να ξεχωρίσω και να εξάρω εδώ την ανεκτίμητη πνευματική προσφορά δύο εκλεκτών συγχωριανών μας, των αείμνηστων **Γιώργου Στεργίου** και **Στέφανου Φίλου**, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή κρατώντας σφιχτά στα χέρια τους την αστείρευτη δημοσιογραφική τους πένα, με την οποία λάμπρυναν μέχρι και την τελευταία τους στιγμή τις σελίδες της εφημερίδας μας.

Εύχομαι, και είμαι βέβαιος πως το εύχονται όλοι οι χωριανοί και οι φίλοι μας, η Εφημερίδα μας να εκατοστήσει τα χρόνια της και να χιλιάσει τα φύλλα της. Ως ένας από τους παλιότερους συντελεστές της έκδοσης, δεν σας κρύβω ότι καμαρώνω για την όποια συμβολή μου στην επιτυχία αυτής της δημοσιογραφικής προσπάθειας. Και άλλοι πολλοί, αλλά και όλοι οι χωριανοί μας δικαιούνται να νιώθουν εξίσου υπερήφανοι. Καθένας συνέβαλε και συμβάλλει με τον δικό του τρόπο και με τις δικές του δυνατότητες, ακόμη και με τη δική του τρέλα η οποία, αν και “είναι υπόθεση αυστηρά προσωπική” (όπως λέει κάποιος δημιουργός), εντούτοις, για εμάς τους Αγναντίτες, έχει μέσα της ζωηρό πνευματικό φως και πολλούς ζειδωρούς χυμούς από τις ζουμερές ρίζες μας, που είναι φυτεμένες εκεί στην πατρώα μας τη γη.

Η πνευματική φλόγα, όταν φωτίζει τα σκοτεινά και ζεσταίνει τα ψυχρά, προσφέρει πάντοτε γαλήνη και θαλπωρή, αρκεί να την προσέχουμε να μη μουντζουρώνει τα λευκά και πυρπολεί τα χρήσιμα.

Φωτο - αναμνήσεις



Διακρίνονται από αριστερά οι: Γ. Κωστάκης, Ιω. Μπασάκης, Κ. Ζάραγκας, Κ. Παπαγιάννης και Μαρία Κ. Τσώλη (Ούνα).

Κατάστημα
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Λαμπρινή Γεωρ. Σιαπάτη

Πλατεία Δημοσθένους 12 - Παιανία
τηλ. 210-6642992

